



## Een ♥ Kerkgroet van Protestantse Gemeente te Roden-Roderwolde



januari 2025

### Bericht van ds. Walter Meijles

#### Lieve mensen,

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.

Op zondagmorgen 26 januari heb ik in de viering laten weten dat ik een baan aangenomen heb als geestelijk verzorger. De dagen ervoor heb ik Sybrand, Geertje en de kerkenraad op de hoogte gebracht.

Dit betekent dat ik ga stoppen als predikant en met Tineke en onze jongste dochter Merel ga verhuizen richting Arnhem. Dat is nogal een bericht.

Sinds september 2016 ben ik verbonden aan deze gemeente. Eerst de wijk Oost, later West. Op 30 maart dit jaar zal ik losgemaakt worden, zoals dat dan heet. Dit zal gebeuren door de classispredikant Ellen Peersmann.

In april ga ik beginnen in het nieuwe werk. Voor die tijd hopen we te kunnen verhuizen naar een huurhuis. Ik kom te werken bij het RIBW-Nijmegen-Rivierenland. Dat is een grote organisatie voor het begeleid wonen van mensen met zware en langdurige psychische aandoeningen.

Er is nog veel uit te wisselen met elkaar over wat we samen deze 8,5 jaar beleefd hebben. Na de viering kwam al veel los aan goede wensen, begrip, soms teleurstelling en het benoemen van elkaar zullen missen. Het doet mezelf ook veel. Om tot dit besluit te komen heb ik al enige jaren een onderstroom aan gedachten, gevoelens en overwegingen gemaakt.

Ik laat het predikantschap in liefde los. Wat ik wil meegeven is dat ik hier bij u allen thuis ben geweest. Wat ik in huis heb, daarvan heb ik mogen geven.

Al voordat ik predikant werd mocht ik wandelen in Gods licht. Dit licht heb ik willen verspreiden in mijn werk als predikant. In dit licht reis ik verder op mijn levenspad.

Nu is het tijd om het veilige thuis van Roden en het predikantschap te verlaten, om een andere fase van mijn leven binnen te gaan.

Ik wens u allen toe dat Gods licht met u zal meegaan, als geloofsgemeenschap en met ieder van u persoonlijk.

### Afscheid van ds. Walter Meijles

Zoals u al hebt kunnen lezen neemt ds. Meijles afscheid van onze gemeente in de viering van **zondag 30 maart om tien uur**.

De avond ervoor, **zaterdag 29 maart**, willen we ook feestelijk afscheid nemen van Walter en Tineke. U bent hiervoor allemaal van harte uitgenodigd **om 20.00 u.** en er volgt nog een bericht in Kerknieuws. Dus reserveer de data vast in uw agenda.

Liefdevolle gemeentegroet!

Nettie Kramer  
[scriba@pkn-roden.nl](mailto:scriba@pkn-roden.nl)  
0612797669