

Droevige tijden
niet te vermijden:
Walter Meijles gaat bij ons weg.
't zuiden bleef trekken
hij gaat vertrekken
iedereen is nu van de leg.
gaat mediteren
in hoger sferen
en gaat zich richten
op vergezichten
toekomst die open ligt, MAAR HIJ GAAT WEG!
niet meer als dom'nee
ook niet ZZP
geest'lijk verzorger,
dat gaat hij worden
pensioen nog niet in zicht MAAR HIJ GAAT WEG!

In Roden was hij
actief en kleurrijk
toen hij met kerkmuziek begon.
Want zo bedacht hij
dat de cantorij
Oohpwekking ook wel zingen kon.
Wij gingen zingen,
maar niet zo swingen,
als hij gedacht had
nou, dan he'j pech had
't beamteam bracht oplossing MAAR HIJ GAAT WEG! .
Hij was aanjager
van de 'kerk-wagen'
Hij stond te preken
en werd bekeken
't Roder-optochtfeest MAAR HIJ GAAT WEG!

Hij heeft een steunpunt
dat hij alleen runt:
geestelijke ontwikkeling.
Dat gaat vast groeien
gaat hij mee stoeien
want dat is nu eenmaal zijn ding.
Maar ook toneelspel
dat kan hij écht wel
heeft zelf een harnas
dat kwam goed van pas
toen Sint Martinus kwam MAAR HIJ GAAT WEG!
die moest van 't paard af
schooljeugd stond echt paf
want voor hun ogen
niet te geloven
daar lág de heilige!
MAAR HIJ GAAT WEG!