

De **A** is van de **ALOMTEGENWOORDIGE** die wij jaren met onze leeskring hebben gezocht.  
De **B** is van **BOEKEN** , wij lazen ze onder de bezielende leiding van Walter Meijles.

De **C** is van **CONCENTRATIE** die wij nodig hadden bij de vaak nieuwe invalshoeken die ons werden aangereikt.

De **D** is van **DOMINEE** Walter die thuis is in de Theologie en de uitleg van de Bijbel door de jaren heen.

De **E** is van **EMED**, het boek dat ons zoveel over het leven na de dood verhaalde.

De **F** is van **FERRINI**, over liefhebben zonder voorwaarden, een steeds mooie en soms ook moeilijke opgave.

De **G** is van **GOD** en **GELOVEN**, en het genieten van de gesprekken met elkaar.

De **H** is van de **HEMEL**, en de mooie beelden die wij via Suzanne Ward en Matthew aan ons aangereikt kregen.

De **I** is van nieuwe **INZICHTEN** en ideeën die wij nader onder de loep namen.

De **J** is van **JEZUS** en zijn leven bij de Essenen. Hoe Jezus een deel van zijn onderwijs en levenshouding bij de Essenen opdeed.

De **K** is van **KRETZSCHMAR** die een hoopvol beeld beschrijft over de toekomst van de Aarde.

De **L** is van **LEVEN** en **LIEFDE**, en hoe je vanuit liefde het leven tegemoet kunt gaan. En je licht kunt laten schijnen.

De **M** is van **MOED** die nodig is om nieuwe wegen in te slaan. Wij wensen jou, Walter, veel moed op je nieuwe pad.

De **N** is van **NIEUW**. Een nieuwe toekomst tegemoet, met een nieuwe woning, nieuwe baan in een nieuwe omgeving.

De **O** is van **ONDERWEG ZIJN**. Dat zijn we allemaal, met Jezus als ons kompas.

De **P** is van **PEINZEN** en **PLEZIER**, en zonder plezier houd je het met peinzen alléén **niet** uit.

De **Q** is van **QUEESTE**, onze zoektocht naar onze levenstaak.

De **R** is van de **REIS**, die wij allen door het leven gaan. Wij wensen jou veel lichtpuntjes op jouw reis samen met Tineke.

De **S** is van het **SPOOR** dat wij volgen en dat wij achter ons laten. Wij volgden een paar jaar samen met jou het spoor in onze geloofsontwikkeling.

De **T** is van **TINEKE** jouw levenspartner en Muze. Wij wensen jullie samen veel geluk, wijsheid en gezondheid!

De **U** is van **UITZWAAIEN**, dat doen wij met pijn in ons hart.

De **V** is van **VREDE**, wij hopen dat Gods Vrede mag wonen in jullie hart, en in het onze.

De **W** is van **WALTER**, WIJ DANKEN JOU VOOR JOUW ENTHOUSIASTE EN TOMELOZE INZET, EN DE WIJSHEID die jij met ons deelde.

De **X** is een moeilijke letter om een woord mee te beginnen. Waar die voor staat , dat mag jij zelf verzinnen.

De **IJ** is van de **IJVER** waarmee jij veel inspirerende en nieuwe activiteiten opzette.

De **Z** is van **ZEGEN**. Wij wensen dat jullie op jullie nieuwe stek weer helemaal op jullie plaats zullen zijn. En dat Gods Zegen met jullie zal zijn.