



Agenda voor november

- 6 nov: Halverwege, een meditatieve viering in de Catharinakerk, 19.00-19.30 uur
- 15 nov: Sirkelslag voor tieners tussen 11 en 16, aanvang 19.00-21.00 uur, Op de Helte
- 16 nov: Kids Night Out, voor kinderen van 7 tot 11, 19.00-20.30 uur, Op de Helte
- 17 nov: IkZieJou-Viering; Op de Helte, aanvang 10 uur
- 20 nov: Halverwege, een meditatieve viering in de Catharinakerk, 19.00-19.30 uur

Elke maandag inloop in Op de Helte tussen 9 en 11 uur en 14 en 16 uur



Maandagmorgen, kwart voor negen. Voor het eerst ga ik met tegenzin naar de kerk. Ik zie op tegen weer een dag alleen in zaal Vier!. Het voelt even niet als Vieren, meer als Rouwen.

Twee maanden ben ik nu aanwezig op de maandag in de kerk, op twee keer na. Af en toe komt er een vrijwilliger van de taalles hallo zeggen. Soms heb ik een praatje met één van de vluchtelingen.

Altijd is er een moment van bezinning in de kerkzaal.

En vaak is er de vraag: en, heb je wat aanloop?

En dan moet mijn antwoord telkens zijn: Nee, nog niet; maar dat geeft niet, het gaat vast komen!

Vandaag voel ik dat even niet; het voelt eenzaam. Heb ik het dan bij het verkeerde eind? Heb ik het wel genoeg gecommuniceerd? Is er eigenlijk wel behoefte aan binnenlopen in de kerk, voor een praatje?

Ik las vanmorgen vroeg een blog die mij heel erg raakte; de titel was *Het machtige kleine en de klus om het op waarde te schatten*.

De schrijfster van de blog heeft een project Akker van Brood en Wijn, en zij ging op haar akker wintergraan zaaien. De uitnodiging voor hulp was een beetje laat de deur uit gegaan, ze was bang dat er geen hulp zou komen. Ze schrijft: *gezaaid zou er sowieso worden, of ik nu alleen was of toch onverwacht hulp kreeg. Al wandelend over het land, besepte ik hoe blij ik was met het geloof dat mijn inspanningen, of ze nu wel of niet door een mens worden opgemerkt, niet onopgemerkt zouden blijven. Dat ze hoe dan ook dankbaar zouden worden ontvangen door Schepper en schepping*

Dat raakte me, ik heb zelf ook meestal vertrouwen dat wat ik doe goed is om te doen; ook als er niet zoveel mensen op af komen. Ik maak deel uit van een groter geheel, ook al is dat soms niet zo zichtbaar.

Het is niet heel spannend om je als mens klein te voelen onder de sterren. Maar je klein voelen bij wat zoveel kleiner is dan jij en zoveel alledaagser dan een machtige sterrenhemel, dat is pas een klus.

En dus stapte ik weer binnen in de kerk, deed het licht aan, hees de vlag buiten. Zodat er verrassingen kunnen blijven aanwaaien.



KIDS *Night Out*

THEMA: ZINTUIGEN

Trek je mooiste kleren aan en geef je op voor een avondje uit. Wat gaan we doen? We lezen een mooi verhaal uit de bijbel en dan gaan we met onze zintuigen aan de slag. En natuurlijk gaan we ook knutselen!

**ZATERDAG 16 NOVEMBER
19.00-20-30 UUR
OP DE HELTE**

**GEEF JE OP BIJ
JAT@PKN-RODEN.NL**

**Protestantse Gemeente
te Roden-Roderwolde**



Een korte meditatieve viering(30 min.) in het midden van de week:
woensdag 1 okt. 19.00 uur Catharinakerk
woensdag 16 okt. 19.00 uur Catharinakerk

De Catharinakerk is niet verwarmd, neem eventueel een vest of een dekentje mee.

Na afloop is er thee voor wie wil.

We zullen teksten uit verschillende tradities beluisteren, afgewisseld met meditatieve muziek en stilte. We sluiten af met gebed en het aansteken van een kaarsje.

Wil je de meditatieve muziek wel een keer verzorgen? Dat zou ik erg leuk vinden. Neem dan contact met mij op: 06-19041760



Copyright (C) 2024 Opbouwwerker PKN Roden-Roderwolde. All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:
Opbouwwerker PKN Roden-Roderwolde Touwslager 125 Roden, Drenthe 9301 BJ Netherlands

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe](#)

