

[View this email in your browser](#)



**Protestantse Gemeente
te Roden-Roderwolde**



Agenda voor oktober

2 oktober: Halverwege, een meditatieve viering in de Catharinakerk, 19.00-19.30 uur

13 oktober: Zondagmiddagverhalen, OpdeHelte, 16.30-18.30 uur, opgeven vóór 10 oktober bij:

tbraspenning@pkn-roden.nl

16 oktober: Halverwege, een meditatieve viering in de Catharinakerk, 19.00-19.30 uur

Agenda voor november

6 nov: Halverwege, een meditatieve viering in de Catharinakerk, 19.00-19.30 uur

15 nov: Sirkelslag voor tieners tussen 11 en 16, aanvang 19.00-21.00 uur, OpdeHelte

16 nov: Kids Night Out, voor kinderen van 5 tot 11, 19.00-20.30 uur, OpdeHelte

Zondag 13 oktober
Zondagmiddagverhalen
Kom je ook?

ELISA & DE 42 KNAPEN

2Koningen 2

Daarom een belangrijke mededeling!!!

Op dringend verzoek van de Raad voor Bezorgde Ouders (RBO) is de volgende waarschuwing geboden:

Bericht voor de ouders

De volgende zondagmiddagverhalen is ten enenmale ongeschikt voor tere kinderzieltjes. Het zal weliswaar om een verhaal uit de bijbel gaan, maar – zoals de RBO reeds vaker naar voren heeft gebracht – de bijbel is eigenlijk helemaal geen geschikt boek voor kinderen. En zeker niet de wrede geschiedenis in het verhaal waar de beren in voorkomen. Daarom raadt de RBO de voorgangers van de PKN Roden-Roderwolde aan in plaats van dit totaal ongeschikte verhaal uit de Bijbel, een lieflijk sprookje uit de oude doos voor te lezen, zoals bijvoorbeeld Klein Duimpje, Sneeuwwitje of Roodkapje.

Wanneer jullie en de kinderen de 'Zondagmiddagverhalen' op 13 oktober om 16.30 uur zullen bijwonen, kunt u niet zeggen dat wij u niet hebben gewaarschuwd.

Zondagmiddagverhalen

Tijdens de eerste 'Zondagmiddagverhalen' van dit seizoen staan 'Beren' centraal.

Met beren hebben we vooral de associatie van aandoenlijk knuffelberen en lekkere snoepers.

Maar we weten dat beren, vooral berenmoeders, ook een agressieve kant hebben. Ze zijn dodelijk wanneer ze zich bedreigd voelen. De berinnen in het (bijbel)verhaal zijn ook niet mals.

(N.B.: Geschrokken door deze waarschuwing zullen de voorgangers omzichtig te werk gaan. Ze gaan het met de ouders hebben over de vraag: Wat moet je aan met gruwelijke Bijbelverhalen? En met de kinderen gaan we vooral bezig met 'De beer'). Kan geen kwaad toch?

Dus tot ziens op zondag 13 oktober om van 16.30 uur tot +/- 18.45 uur.

Je bent van harte welkom van 16.30 tot 18.30 uur.

Wel graag even opgeven: tbraspenning@pkn-roden.nl

Kloosterweekend

Begin september, op een vrijdagmiddag vertrok ik met 8 vrouwen naar Egmond voor een weekend in het Liobaklooster. Enkele vrouwen waren al eens in een klooster geweest, voor de meesten was het een eerste kennismaking. Niet alleen met het klooster, maar ook met elkaar. Het kleine klooster had maar een kleine bezetting dat weekend, de meeste monniken en zusters waren voor een vergadering in het buitenland. Daarom zijn we voor de getijdenvieringen heen en weer gereisd tussen het Liobaklooster en de Sint Adelbertabdij in Egmond. Zo konden we van twee kloosters tegelijk proeven. We werden wel in het diepe geworpen. Spullen uitpakken en dan naar de completen van 20 uur. En daarna op tijd naar bed want het eerste getijdengebed, een lezingendienst begon al weer om 6 uur! Daarna ontbijt, wandelen naar het strand en om 11.45 middaggebed. Eten, vrijetijd, en om 18 uur avondgebed. En daarna begon de cirkel weer opnieuw. Tweeënhalve dag bracht ons in een cadans van gebed, meditatie, verdieping, gemeenschap. We hebben ons verwonderd over de eeuwenoude traditie, waar de tijdstil lijkt te staan. Waar is de vernieuwing? In het kloosterleven lijkt daar minder behoefte aan te zijn. We hebben elkaar beter leren kennen, goede gesprekken gehad en ook veel plezier. Het smaakte naar meer!

Ik geef jullie graag een gedicht dat aan de muur van het klooster hangt mee:

Wat water is voor de vis

is stilte voor de monnik:

Levensement

Waar mensen weten te zwijgen

Kan het onvermoede aan het

woord komen

In de schoonheid van de natuur,

In het zingen van de vogels,

In het fladderen van een vlinder

Spreekt de Schepper zijn woord.

Dankbaar voor het leven

vervolg je bemoedigd je weg.

In je hart is de monnik ontwaakt.



terugblik

Wat water is voor de vis
is stilte voor een monnik:
Levensleem

Waar mensen weten te zwijgen
Kan het onvermoede aan het
woord komen
In de schoonheid van de natuur,
In het zingen van vogels,
In het fladderen van een vlinder,
Spreekt de Schepper zijn woord.
Dankbaar voor het leven
vervolg je bemoedigd je weg.

In je hart is de monnik ontwaakt

KAPPEL

PIC-COLLAGE

Halverwege

Een korte meditatieve viering(30 min.) in het midden van de week:

woensdag 2 okt. 19.00 uur Catharinakerk

woensdag 16 okt. 19.00 uur Catharinakerk

De Catharinakerk is niet verwarmd, neem eventueel een vest of een deken mee.

Na afloop is er thee voor wie wil.

We zullen teksten uit verschillende tradities beluisteren, afgewisseld met meditatieve muziek en stilte. We sluiten af met gebed en het aansteken van een kaarsje.

Wil je de meditatieve muziek wel een keer verzorgen? Dat zou ik erg leuk vinden. Neem dan contact met mij op: 06-19041760

Maandag

Op maandag ben ik in zaal Vier! in Op de Helte (de ruimte achter de keuken, met het trapje omhoog) van 9 tot 11 uur en van 14 tot 16.30 uur.

Ik begin meestal met een klein morgengebed van ongeveer een kwartier, met een kaars, een korte Bijbeltekst en een korte andere tekst of gedicht. Heb je zin om langs te komen, voor een praatje of een spelletje, kom dan gerust eens langs. Ook met kinderen, er is speelgoed en knutselmateriaal. Wees welkom!