



Protestantse Gemeente
Roden-Roderwolde



ALS NIEUW!

Leven in het licht van Gods koninkrijk

**ACTIVITEITEN
SEIZOEN
2024 - 2025**

Illustratie: Henk van Donk

www.pkn-roden.nl

'ALS NIEUW!'

'Leven in het Licht van Gods Koninkrijk' is het tweede deel van het jaarthema van de PKN voor 2024/2025 en geeft een nadere bepaling voor het eerste deel: de twee woorden "als nieuw".

Het verwijst naar de gelijkenis 'De werkers in de wijngaard', (Mattheus 22:1-16) waarin in de gewone wereld geldende verhoudingen anders worden beschouwd. Jezus zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop.

De arbeiders die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als zij die de hele dag gewerkt hebben. Dat klinkt ons heel onredelijk in de oren, maar tegelijkertijd scheidt het kansen: je kunt altijd instappen om mee te werken in Gods Koninkrijk.

In dat licht, zien we hopelijk nog beter onze verantwoordelijkheid voor de medemens, voor ons samenleven en voor de schepping.

Deze thema's zult u ook aan treffen in dit activiteitenboekje voor het komend seizoen. Een greep uit de aangeboden activiteiten: creatieve workshops, een lezing over landbouw, politiek en kerk, een avond over (mogelijke!) vrede tussen Joden, Arabische Christenen en Moslims, een boekbespreking over actieve hoop wat betreft de klimaatproblematiek, fietstochten met inhoud. En natuurlijk ook die activiteiten waar in de afgelopen seizoenen mensen elkaar konden ontmoeten of samen zingen.

We hopen dat u dit boekje goed wilt doorlezen, alvast die bijeenkomsten aanstreept en noteert waar u belangstelling voor heeft en anderen uitnodigt om mee te komen. Iedereen is van harte welkom! De data van opgave staan bij de activiteiten vermeld. Maar ook als u zich aanmeldt op het laatste moment: van harte welkom, fijn dat u mee wilt doen!

Taakgroep Vorming en Toerusting

STARTZONDAG 8 SEPT

Zoals ieder jaar beginnen we het nieuwe seizoen op een feestelijke manier.

Startzondag is een ontspannen manier om elkaar te ontmoeten en om creatief en inhoudelijk bezig te zijn.

Een ochtend met een korte viering, activiteiten aansluitend voor alle leeftijden en een gezamenlijke lunch.

Aanvang is 10.00 uur in Op de Helte. Kom op de fiets als u kunt.



HOLY STITCH

we pakken de draad weer op

Eén keer in de maand komen we bij elkaar als creatievelingen op handwerkgebied. Welke steken je ook maakt (haaksteken, breisteken, borduursteken): **WELKOM!**

Wat doen we?

Iedereen neemt het handwerkje mee waar men op dat moment mee bezig is en we delen met elkaar wat we weten over bolletjes & wolletjes, .patronen, verschillende steken, verkoopadressen, kortom: over alles wat te maken heeft met handwerken.



Wie? In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot een groep van ongeveer 25 leden, maar er kunnen natuurlijk altijd meer bij! Man, vrouw, oud, jong: het maakt ons niet uit.

Beginneling? Geeft niks, wij helpen je graag op weg.

Wat willen we bereiken? Elkaar helpen met lastige steken, elkaar wat beter leren kennen én technieken, ideeën en steken uitwisselen.

Haak je ook aan?

Data: 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december 2024
Voor 2025 houden we even een slag om de arm, misschien gaan we naar de 2e of 3e dinsdag van de maand, maar dat wordt dan op tijd gecommuniceerd.

Plaats: hal in Op de Helte

Tijd: dinsdagmiddagen: 14.00 -16.00 uur

Opgave: Ada Waninge. Geef je ook op als je al eerder meedraaide.

E: a.waninge@pkn-roden.nl

T: 050-5012787

Kosten: geen

Ilse van Huffelen en Ada Waninge

CANTORIJ RODEN

De cantorij zingt ca. 10 keer per jaar in een zondagse kerkdienst. We zingen o.a. in de Kerst(avond)dienst, in de Paascyclus en in de Pinksterdienst. Ook zingen we elk jaar in één of meerdere vespers en vaak in de gedachtenisdienst. We zingen 4-stemmig liederen uit de koorbundel bij het Liedboek maar ook zingen we andere liederen die passen bij het onderwerp van de kerkdienst.



Gemeenteleden reageren positief op onze medewerking aan de diensten. Mede daardoor zijn we de laatste jaren gegroeid naar 33 leden. Dat is een mooie ontwikkeling. Echter, bij de tenoren en de bassen kunnen we nog wel wat versterking gebruiken! Onze dirigent en cantor is Karel Stegeman. Hij is afgestudeerd koordirigent en hij leidt onze cantorij op een heel ontspannen manier met aandacht voor de teksten van de liederen en veel aanwijzingen voor een mooie koorklank. Ook daardoor krijgen we positieve reacties en zijn we gegroeid. Door het zingen in de cantorij krijgen de woorden van de liederen voor mij meer betekenis. Ook is het fijn om in de periode voorafgaand aan een dienst al bezig te zijn met het thema van de dienst - denk aan Kerst en Pasen.

We repeteren in 'Op de Helte' op de dinsdagavonden van 19.30 – 21.30 uur. In de pauze drinken we een kopje koffie en is er gelegenheid om bij te praten met elkaar.

Hou je van zingen, kom dan zingen bij de Cantorij. Je bent van harte welkom.

Tijd: elke dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur, met een pauze
Plaats: Op de Helte
Contact: Wieger Vonk
E: vzcantorij@pkn-roden.nl
T: 050-5010412

ONZE WERKELIJKHEID ANDERS BEKEKEN

Deze leesgroep gaat haar vierde seizoen in. Al heel wat boeken hebben de revue gepasseerd. Dit seizoen starten we met ***Jezus en de Essenen van Dolores Cannon uit 1992***. Zij heeft gewerkt als regressie-therapeute vanaf de jaren tachtig tot begin deze eeuw. Tot haar verrassing kwam ze erachter dat mensen vanuit een staat van hypnose contact kregen met andere delen van zichzelf. Van daaruit kwamen ervaringen van vorige



levens tevoorschijn.

Op basis van duizenden van zulke sessies heeft ze een grote diversiteit aan boeken samengesteld.

Haar bron voor dit boek is een man die de herinneringen ophaalt van een tijdgenoot van Jezus

vanuit de gemeenschap van de Essenen. Dolores omlijst deze verhalen met wat ze kan vinden vanuit theologie en geschiedkunde over deze gemeenschap en spiegelt dit aan wat ze hoort tijdens de sessies. We gaan het met elkaar lezen, wegen en tot ons laten komen wat we erin ontdekken voor onszelf.

- Data:** woensdagmiddagen in 2024: 11 sept, 2 en 23 okt., 13 nov., 4 dec. In 2025: 15 jan., 12 febr., 5 en 26 mrt, 16 april.
- Plaats:** Op de Helte
- Tijd:** 15.30 - 17.00 uur
- Begeleider:** ds. Walter Meijles
- Opgave:** vóór 11 september
- E:** wmeijles@pkn-roden.nl
- T:** 06-3701 0413
- Kosten:** geen. Het boek dient zelf aangeschaft te worden in papieren versie of als e-book.
Het oorspronkelijk werk is in het Engels.

BREVIERGEBED OP **DONDERDAG**OCHTEND (**N.B.** niet meer op woensdagochtend)

Elke morgen als de klok van de Jacobskerk 8.00 uur luidt, ben ik daar en bid het breviiergebed. Het breviier is een gebedenboek dat in de Rooms-Katholieke Kerk in gebruik is voor monniken, kloosterzusters en priesters. Er staan teksten in voor de acht dagelijkse gebeden. Het sterke is dat je woorden bidt die niet van jezelf zijn. Soms heel heftig niet van jou, soms wat milder. Maar biddend kan het wonder gebeuren dat ze ineens toch in jou komen wonen. Of je krijgt er een geschiedenis mee, doordat je ze zo vaak bidt. Wetend, bovendien, dat over de hele aarde deze zelfde woorden worden gebeden.

Op donderdag open ik de kerk een half uur later om 8.30 uur. Je bent van harte welkom om dan mee te bidden. De vorm is die ochtend vereenvoudigd, zodat iedereen kan meedoen zonder voorbereiding. Vanaf startzondag, elke donderdagochtend om half negen 's ochtends. Behalve, vanzelf, wanneer ik vakantie heb.



Een ochtendgebed uit het breviier duurt ongeveer een half uur.

Datum: elke donderdagochtend
Plaats: Jacobskerk Roderwolde
Tijd: 8.30 uur
Opgave: geen opgave nodig
E: svandijk@pkn-roden.nl
T: 06-3959 1901

KOFFIETIJD OP WOENSDAGMORGEN



IEDEREEN IS WELKOM
ELKAAR ONTMOETEN, ELKAAR SPREKEN
ONDER HET GENOT VAN EEN KOP KOFFIE OF THEE

Inmiddels een bekend fenomeen in Op de Helte: samen koffiedrinken om half tien op woensdagmorgen.

Even eruit, even andere gezichten zien, even een praatje of een fijn gesprek, vrijwilligers die helpen koffie schenken en verschillende mensen die aanschuiven.

Tijd: elke woensdagmorgen vanaf 09.30 - 11.00 uur, ook in de zomermaanden

Plaats: Op de Helte

Contact: koffietijd@pkn-roden.nl of Ilse van Huffelen

T: 050-5017538

STILTE

Voor zover mogelijk is de Catharinakerk elke vrijdag toegankelijk van 11.00 tot 12.00 uur. Voor een moment stilte en om in alle rust een kaars aan te steken voor iemand die je dierbaar is.

Zondag 27 oktober 2024 is de landelijke Dag van de Stilte; in de morgenviering in de Catharinakerk zal extra aandacht zijn voor stilte. 's Middags is de Catharinakerk open van 14.00 tot 16.00 uur.

In de Stille Week voor Pasen 2025 zullen er kruiswegstaties te zien zijn in de Catharinakerk.



Data: Elke vrijdag, zondag 27 oktober, Stille Week 2025
Plaats: Catharinakerk
Tijden: Zie ook Kerknieuws en website: www.pkn-roden.nl
Info: Tineke de Groot
E: stilteplek@pkn-roden.nl

FIETSTOCHT NAAR ICONENATELIER IN LETTELBERT

Iconenatelier Elisabeth is in 2015 opgericht en bevindt zich in het 13e - eeuwse Romaanse kerkje van Lettelbert.

Johanna Kouwenhoven en Elisabeth Schreuder geven er cursussen in het schilderen van iconen en exposeren hun werken in de fraaie intieme ruimte van de kerk.

Op 18 september brengen we een bezoek aan dit kerkje en atelier. De bedoeling is er (indien mogelijk) per fiets naar toe te gaan. De afstand is ongeveer 8 kilometer.

Omdat er geen gelegenheid is iets te drinken in het kerkje, ga we na ons bezoek naar Gasterij InKiek in Midwolde tegenover de kerk in Midwolde.



- Datum:** woensdag 18 september
Tijd: vertrek om 13.15 uur vanaf Op de Helte
Locatie: Atelier Elisabeth, in het Iconenkerkje
Hoofdstraat 162 Lettelbert
Opgave: Truus de Jong-Theessink vóór 11 september
E: truusdejong@home.nl
T: 050-5016442
Kosten: € 2,50 en eigen consumptie in de Gasterij

THEETIJDGESPREKKEN

Voor mensen die graag eens in een groepje van gedachten wisselen over persoonlijke, maatschappelijke of (geloof) thema's organiseer ik ook dit seizoen 'Theetijdgesprekken'. De thema's bespreken we met elkaar. Vorig seizoen ging het bijv. over 'Bidden' en 'Het kostbare van geloof' en 'Hoe gaat het?'. Het kan dus een thema op het gebied van geloof zijn, een maatschappelijk - of een persoonlijk thema.



Maximaal aantal deelnemers per gespreksgroep is acht personen.
Dit jaar een groep op maandagmiddag* (en dinsdagmiddag).

N.B. De theetijdgesprekken zijn m.i.v. oktober '24 **alleen op maandag**middag

Data maandagmiddaggroep:

23 september '24, 15.00 uur
21 oktober '24, 15.00 uur
2 december '24, 15.00 uur
27 januari '25, 15.00 uur
3 maart '25, 15.00 uur

*De maandagmiddaggroep zit bijna vol met deelnemers die vorig seizoen zijn gestart.

Plaats: Op de Helte (lokaal 2)
Tijd: 15.00 uur
Opgave: bij pastor Geertje van der Meer,
voor de maandaggroep vóór 16 september 2024
(voor de dinsdaggroep vóór 1 oktober 2024.)

E: gvandermeer@pkn-roden.nl

T: 06-4262 3575

Hebt u vervoer nodig: gelieve dit aan te geven bij de opgave.

GEZAMENLIJKE LUNCH OP DE EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND

Afgelopen jaar waren er iedere eerste woensdag van de maand middagmaaltijden in Op de Helte.

Ze worden bezocht door vaste gasten maar soms komt er ook iemand langs die ons verrast. Soms blijven mensen na de koffieochtend en vermaken ze zich met handwerken of spelletjes tot aan de lunch. Soms spreken ook vrienden of goede kennissen met elkaar af om elkaar en anderen te ontmoeten tijdens de lunch.

Er is altijd één van de pastores aanwezig, die vaak een verhaal of een gedicht meebrengt, waardoor de gesprekken tijdens de lunch soms net even wat meer verdieping krijgen.

Ook komend seizoen bieden wij deze woensdagmiddaglunch weer aan. Iedere eerste woensdag van de maand.



Belangstelling? Noteer dan de data alvast in je agenda:

Data: woensdagen 2 oktober, 6 november en 4 december 2024;
5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus
en 3 september 2025.

Tijd: Inloop om half 12, het eten staat om 12.00 uur op tafel.

Opgave: Graag van tevoren aanmelden bij:

Annie: 06-1072 1024 of **Saakje:** 06-3605 4905

SCHATKAMERS

Vertellen over een bijzonder object – een object dat staat voor een verhaal; een bepaalde betekenis. Daar gaat het om op de avond van woensdag 2 oktober. Op twee adressen komt deze avond een groep ongeveer een uur samen (max 10 personen) om over de schat en de betekenis ervan te horen.

Het kan een familieverhaal zijn maar ook een uitleg waarom de schat zo bijzonder is.

Bent u benieuwd en wilt u het verhaal graag horen, geef dan uiterlijk 26 september uw naam en mailadres door.

Ds. Meijles zal als gespreksleider optreden.

U hoort na opgave hoe laat u waar wordt verwacht – niet alleen de schat is dus een verrassing maar ook wie de verhalenverteller zal zijn! Het kunnen bijzondere ontmoetingen zijn die uitnodigen om ook eigen ervaringen te delen!



Datum: 2 oktober 2024
Tijd: ergens in de avonduren
Opgave: j.bouwers@home.nl, uiterlijk vóór woensdag 25 september!
Gespreksleider: ds. Walter Meijles
Plaats: ?????

BIJBELKRING

Wat we hier doen? We lezen uit de bijbel. Veel spannender kan ik het niet maken. We lezen de tekst, bespreken wat ons opvalt en daarna stroomt het gesprek bijna als vanzelf. “Omdat het ijzersterke verhalen zijn”, zegt één van de deelnemers vaak. Omdat de verhalen raken aan ons eigen bestaan met zijn vele bewegingen: verdriet, geluk, haat, liefde, tegenslag, oneerlijkheid, angst, aandoenlijkheid. En door de levens heen klinkt een stem die ons iets zegt over wat ons allen overstijgt: God. We lezen nu al vijf jaar in Genesis. En daar gaan we rustig mee verder. De cyclus van Jozef is aan de orde!

Je bent van harte welkom. We beginnen om half acht en ronden om ongeveer negen uur af met een gebed en een lied.



- Data:** donderdagen 3 en 24 okt., 7 en 28 nov., 19 dec. 2024, 9 en 30 jan., 13 febr., 6 en 27 maart, 10 april, 1 en 22 mei 2025. 12 juni sluiten we de serie weer af. Bij leven en welzijn.
- Plaats:** Op de Helte
- Tijd:** 19.30 - 21.00 uur
- Opgave:** ds. Sybrand van Dijk
- E:** svandijk@pkn-roden.nl
- T:** 06-3959 1901

ZONDAGMIDDAGVERHALEN

Samen met alle leeftijden ontdekken, vieren en eten rondom bekende Bijbelverhalen met als thema Dieren in de Bijbel.

Op de basisschool en thuis via de kinderbijbel, krijgen kinderen de voor hen meest fascinerende verhalen uit de bijbel aangereikt. Verhalen die zich kunnen meten met de sprookjesverhalen; Avontuurlijk, haast niet te geloven en met een moraal in het verhaal.



Wat spreekt kinderen aan in die verhalen, waarin zit voor hen de herkenning? Wat leren ze ervan met betrekking tot geloof? En zijn ze ook nog interessant voor ouderen wanneer ze deze verhalen met al hun levenservaring weer eens goed tot zich door laten dringen? Wij denken dat er veel rijkdom in die verhalen zit! Daarom nodigen we zowel jong en oud uit om een aantal zondagmiddagen met deze verhalen bezig te gaan en elkaar te ontmoeten. We gaan er creatief mee aan de slag, bijv. door een spel of een knutselwerk. En voor de mensen die meer houden van praten, gaan we door middel van goed lezen en gesprek, de diepere lagen in de tekst ontdekken. Daarna delen we onze ervaringen met elkaar tijdens een eenvoudige maaltijd.

Data: **13 oktober** (aangepast) 2024, 12 januari, 9 maart, 18 mei 2025

Plaats: Op de Helte

Begeleiding: Walter Meijles, Sybrand van Dijk, Geertje van de Meer, Tineke Braspenning.

Tijd: van 16.30 tot 18.30 uur

Opgave: tbraspenning@pkn-roden.nl of 06-1904 1760

Graag uiterlijk twee dagen van tevoren opgeven in verband met de maaltijd; dieet/allergieën graag doorgeven

SIGNS OF HOPE---TEKENEN VAN HOOP

“Waar Shalom en Salam elkaar ontmoeten”

***Love is natural
Hate is taught***



Al vele jaren bestaat het probleem Israël-Palestijnen, maar na 7 oktober 2023 is het veel erger geworden.

Er wordt nu veel meer over geschreven en gesproken in de media. Hoe staan wij daarin? Wat zouden kerken kunnen doen?

Kairos ---het is nu de vervulde tijd voor vrede!

Maar het lijkt een uitzichtloze situatie, is er nog wel hoop op een uitweg?

Op 10 oktober gaan we op zoek naar die tekenen van hoop. We gaan dat doen samen met Johan Feitsma, rustend landbouwer uit Grijpskerk. Johan is al 22 jaar intensief betrokken bij wat daar echt aan de hand is. Hij was er 3 maanden met een vredesmissie en is er naderhand nog verschillende keren geweest, had veel contacten met Palestijnse boeren en heeft aan den lijve ondervonden wat het betekent in die situatie te leven. Hij is verder actief in meerdere platforms die zich bezighouden met vredesinitiatieven en bewustwording.

‘Tent of Nations’ is een vredesproject, gesteund door onze gemeente. Dit is een prachtig teken van hoop. In het verhaal van Johan komen meer mooie tekenen van hoop naar voren.

Er zal voldoende tijd zijn voor vragen en discussie.

Datum:	donderdag 10 oktober
Plaats:	Op de Helte
Tijd:	19.45 uur
Spreeker:	Johan Feitsma, rustend landbouwer
Begeleiding:	ds. Marieke Pranger
Kosten:	vrijwillige bijdrage

WORKSHOP WANDCIRKELS MAKEN

'Een klein verhaal'

Mensen vertellen al eeuwenlang verhalen door hun wanden te bekleden. Wist u dat het oudste wandverhaal, een muurschildering in een grot in Indonesië, al 51.200 jaar oud is? En dat het oudste nog bestaande borduurwerk, het tapijt van Bayeux, 1068 na Chr. is gemaakt? In deze workshop maak je een wandcirkel met een eigen verhaal. Met verschillende materialen: stof, verf, garen en papier. Ervaring is niet nodig. Deze workshop is speciaal voor jong en oud, dus kom samen:)



Datum: 12 oktober 2024
Plaats: De Deel
Tijd: 14.00 -17.00 uur
Begeleiding: Judith Oosterhuis
Kosten: € 15,- per persoon
Inclusief: materialen en koffie/thee/ranja met wat lekkers
Tip: *trek oude kleren aan!*
Opgave: workshops@pkn-roden.nl vóór woensdag 9 oktober, gaat door bij 10 personen of meer.

MEDITATIE: *ruimte maken voor Gods licht*

Mediteren is met aandacht en verstilling in jezelf keren. Deze avonden bestaan uit toegankelijke programma's voor de ervaren mensen en wie dit voor het eerst wil gaan doen. De stilte zelf betreden we op delen van de avond, het hele programma is meditatief.

Ik maak hiervoor gebruik van gevarieerde werkvormen: kleine oefeningen om het lijf los te maken, visualisaties, teksten uit liedboek of Bijbel, muziek. En de stilte en rust als basis voor alles. De werkvormen hiervoor zijn heel gevarieerd en eenvoudig te doen. Dit seizoen staan genezingsverhalen uit de Bijbel centraal.



Data: woensdagavonden: 16 okt., 6 en 27 nov., 18 dec. 2024,
8 en 29 jan., 19 febr., 12 mrt, 2 en 16 april 2025

Meditatieplek: Op de Helte, zaal 1

Tijd: 20.00 -21.45 uur

Begeleider: ds. Walter Meijles

Opgave: uiterlijk 10 oktober. Later inschuiven is mogelijk.

E: wmeijles@pkn-roden.nl

NATUUR – WERK - OCHTEND OP 19 OKTOBER 2024

Wegens succes herhaald !



Op zaterdag 8 juni zijn we met 20 enthousiaste wandelaars op stap geweest in de natuur rond de Mensinghe. Jans Darwinkel heeft tijdens deze wandeling veel leuke weetjes gedeeld over de biodiversiteit in onze 'achtertuin'.

Op zaterdag 19 oktober willen we weer met liefhebbers uit onze gemeente de natuur in. Om meer te zien en te horen over in dit geval het Mensinghebos, maar ook om de handen uit de mouwen te steken.

Ons plan is om rond 09.00 uur te verzamelen, een wandeling te maken richting de heide en daar, onder deskundige leiding van de boswachter, aan de slag te gaan. Aan de slag gaan kan snoeiwerk zijn, boompjes trekken of andere zaken die aangepakt moeten worden om de biodiversiteit te ondersteunen.

Dus voor de liefhebbers: blok 19 oktober van 09.00 tot 12.00 uur alvast in je agenda. Details volgen in Kerknieuws en op de website: www.pkn-roden.nl

Datum: zaterdag 19 oktober
Tijd: 9.00 uur
Opgave: Bert Schutte
E: groenekerkerk@pkn-roden.nl
Kosten: geen

BAAT BIJ MUZIEK



Deze avond gaan we antwoord geven op de vraag: ‘Welk lied raakt je in je ziel?’ Soms kun je dat niet eens uitleggen aan een ander, maar we gaan wel een poging doen. Niet iedereen heeft iets met muziek. Muziek kan ook irriteren. Een lied kan voor de één betekenisvol zijn, maar kan door een ander als ‘geneuzel’ worden ervaren.

Bij het beantwoorden van bovenstaande vraag kun je denken aan de volgende dingen. Waarom knap je er enorm van op? Waarom emotioneert het of geeft het troost? Is het sterk verbonden met een persoon of gebeurtenis? Wat is de kracht van de tekst? Deze avond horen we het lied en luisteren naar het verhaal daarachter.

‘Muziek spoelt het stof van het dagelijks leven van de ziel’.

Welkom!

Gerard & Ada Waninge-Vrieswijk

Datum: 30 oktober 2024.
Plaats: Op de Helte
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Opgave: Ada Waninge-Vrieswijk
E: a.waninge@pkn-roden.nl
Details: van tevoren een lied/muziekstuk doorgeven voor het voorbereiden van de avond.

IN GESPREK OVER HET WANKELE BEGRIP 'GELOVEN'



Is de vraag 'Wat is geloven?' als een multiple choice vraag te beantwoorden: kruis het goede antwoord aan? Hoe zou dat goede antwoord dan moeten luiden? Geloven is: *De geloofsbelijdenis onderschrijven; wat de Bijbel leert; een levenslange reis; gewoon doen.* Of zijn ze allemaal goed, deels goed – of allemaal fout? En als jouw 'goede' antwoord er niet bij staat – val je dan in de categorie 'ongelovig'? Is dit eigenlijk wel een juiste benadering van dat veelkleurige begrip 'geloven'?

Daarover gaan we met elkaar in gesprek. We doen dat aan de hand van het boek *De Balanceeract die geloven heet. Overpeinzingen bij een wankel begrip* van Bert Slaa. Het boek geeft tien mogelijke perspectieven op wat geloven zou kunnen zijn. Het boek is slechts de opstap voor het gesprek over onze opvattingen over en ervaringen met geloven: wat is er veranderd, wat is gebleven, tussen welke posities balanceer ik, en nog meer.

Data: 31 oktober, 14 en 21 november, met als reservedatum 28 november
Plaats: Op de Helte
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Begeleiding: Bert Slaa
Opgave: nettiekramer@gmail.com
T: 06-1279 7669



RUNNING DINNER



Thema: Ik zie ik zie wat jij niet ziet

Ik zie, ik zie,
wat jij niet ziet.
Wat jij niet ziet
bestaat niet.
Maar ik zie
wat jij niet kan zien.
Zal het dan toch
bestaan misschien?

Op 10 november gaan wij weer op stap langs de verschillende kerken, ontmoeten elkaar aan verschillende tafels en laten ons inspireren.

We starten 10 november om 17.00 uur bij de Doopsgezinde Kerk.

- **voorgerecht** in de Doopsgezinde Kerk, Padkamp 2B
- **hoofdgerecht** in Op de Helte, Touwslager 125
- **nagerecht**, Triniteitskerk, Nieuweweg 11

Vanaf zondag 1 oktober kunt u zich aanmelden op de formulieren die op de tafel in de hal van de kerken liggen of per mail bij clara.penninga@gmail.com **Zondag 3 november sluit de aanmelding.**

Er kunnen maximaal 60 mensen mee-eten. Indien meer mensen zich aanmelden, dan houden we ons aan de volgorde van aanmelding.

Kosten: vrijwillige bijdrage.

**Ga met ons mee op deze culinaire en oecumenische reis
VAN HARTE WELKOM!!!**

GELOOF EN GESCHIEDENIS

EEN AVOND MET EMIEL HAKKENES



Schrijver en journalist Emiel Hakkenes komt naar Roden voor een avond over geloof en geschiedenis.

Hakkenes (Gieten, 1977) publiceerde onder meer 'God van de gewone mensen', over de geschiedenis van zijn Drents-Groningse familie en de rol van het geloof daarin.

Ook schreef hij over de inpoldering van de Zuiderzee het boek 'Polderkoorts.' Zijn meest recente boek 'En het brandde als een fakkel' beschrijft de geschiedenis van de gaswinning in Groningen. Aan de hand van muziek en fragmenten uit zijn boeken neemt Hakkenes ons mee door zijn werk en gaat met ons in gesprek.

Datum: donderdag 7 november
Plaats: Op de Helte
Tijd: 19.30 uur
Opgave: nettiekramer@gmail.com
T: 06-1279 7669

'IN GODS NAAM' MET BAS RAGAS



Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bas Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Bas neemt ons mee door de Bijbel met muziek van Händel tot Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste boek ter wereld.

Na een succesvol eerste seizoen (23/24) van 50 voorstellingen gaat 'In Gods naam' in reprise met een nieuwe reeks voorstellingen in het najaar van '24. In samenwerking met drie andere protestantse gemeentes uit Leek-Oldebert, Zevenhuizen en Een, hebben wij deze voorstelling kunnen boeken voor **8 november in Leek.**

In een avondvullende voorstelling gaat Ragas, samen met een vrouwelijke stem die beurteling zijn geweten of criticaster is, kriskras door de Bijbel en licht hier bekende en onbekende verhalen uit, ook in dialoog met de zaal. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed.

De voorstelling is geschikt voor 15 jaar en ouder. Aarzel niet te lang en bestel ruim van tevoren tickets voor deze voorstelling via deze website:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/evenementen/bas-ragas/>

Totaal zijn er 400 tickets beschikbaar.

Elke deelnemende gemeente heeft 40 kaarten gekregen die wij verkopen voor € 12,50 of gratis weggeven aan minder draagkrachtigen. Wilt u hier gebruik van maken, aarzel niet en neem contact op met onderstaand mailadres of bel even. Na afloop van de voorstelling is er onder het genot van een hapje en een drankje ook gelegenheid om met elkaar door te praten over de voorstelling.

Datum: 8 november 2024

Plaats: De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1, Leek

Tijd: 19.30 uur

Contact: nettiekramer@gmail.com of T: 06-1279 7669

AVOND 'NIEUW' INGEKOMENEN

Een goede traditie is het verwelkomen van nieuw ingekomenen op een avond waarin we elkaar ontmoeten. Een gezellige en informatieve avond waarin het kerkleven rondom vieringen en activiteiten wordt uiteengezet, er wat van de geschiedenis verteld wordt en de gebouwen (digitaal) verkend. Maar bovenal: we elkaar wat beter leren kennen.

We nodigen per brief mensen uit die vanaf oktober 2022 ingekomen zijn. Leest u dit en denkt u nu al: daar hoor ik bij, geef u dan gerust op. We doen deze avonden tweejaarlijks. Wie een vorige heeft gemist en eigenlijk nog steeds een keer een informatieve avond als deze wil meemaken, eveneens van harte welkom!

De pastores zijn het welkomstcomité deze avond en een paar vrijwilligers met speciale functies stellen zich voor.

Datum: maandag 11 november 2024
Plaats: Op de Helte (startpunt)
Tijd: van 19.30-21.45 uur
Opgave: wmeijles@pkn-roden.nl
T: 06-3701 0413



OVERZICHT ACTIVITEITEN

jeugd en midden-generatie

Overzicht kinder- en jeugdactiviteiten

15 nov 19.30-21.00 tieneractiviteit

16 nov 19.00-20.30 Kids Night Out

17 nov 10.00-11.00 IkZieJou-viering

24 dec 19.00-20.00 Kinderkerstspel

31 jan 19.30-21.00 tieneractiviteit

1 feb 19.00-20.30 Kids Night Out

2 feb 10.00-11.00 IkZieJouviering

12 april 15.30-17.00 Palmpaasstokken versieren(basisschoolleeftijd)

13 april 10.00-11.00 IkZieJou-viering Palmpasen met aansluitend optocht

19 april 20.00-22.30 tieneractiviteit rondom Pasen

21-22 juni kampeerweekend

22 juni 10.00-11.00 IkZieJou-viering: overstapdienst



POLITIEK, LANDBOUW EN KERK

Een avond met Tweede Kamerlid Harm Holman



Sinds november 2023 is Harm Holman (Roden, 1957), voormalig melkveehouder in Steenberg en gemeentelid van de Protestantse Gemeente in Roden, Tweede Kamerlid voor NSC. Een bewuste keuze nadat hij jarenlang lid van de Provinciale Staten en de gemeenteraad in Roden voor het CDA was. Hoe kwam hij tot die keuze, wat hoopt hij te bereiken in Den Haag en hoe pakt hij dat aan? En hoe kijkt hij aan tegen de samenwerking met de PVV?

Datum: maandag 9 december 2024
Plaats: Op de Helte
Tijd: 19.30 uur
Opgave: Nettie Kramer
E: nettiekramer@gmail.com

FILM#NAGESPREK



Een film kan je aan het denken zetten, je blikveld verbreden en aanleiding geven tot een goed gesprek.

Op maandag 13 januari 2025 gaan we samen naar een film in de Wensinghof. Welke film is nog een verrassing.

Na afloop praten we na met een hapje en een drankje.

Ik heb 20 kaarten beschikbaar.

Datum: maandag 13 januari 2025

Plaats: de Wensinghof

Begeleiding: Tineke Braspenning

Opgave: vóór 9 januari bij Tineke Braspenning

T: 06-1904 1760,

E: tbraspenning@pkn-roden.nl

Kosten: ticket voor de film

LEVENSSLESSEN VAN EEN RABBIJN.

Het afgelopen jaar verscheen het boekje “Levenslessen van een rabbijn”. De niet-religieuze journaliste Annemiek Leclair heeft uren met Awraham Soetendorp gesproken. Over zijn leven, zijn liefde, zijn angsten en zijn geloof. Ik zeg met opzet “niet-religieus”, omdat ik erbij wil zeggen: zij schrijft een voor iedereen verstaanbare taal. Het is geen boekje voor ingewijden. Zelfs niet eens persé voor gelovigen. Je kunt je afvragen wat het woord “gelovige” eigenlijk betekent.

Soetendorp vertelt hoe in de oorlog nazi’s het huis van zijn ouders binnenvielen. Hij was zelf een baby van een paar maanden oud. De mannen, want het waren mannen, schreeuwden en brulden dat de “Juden” het huis moesten verlaten. Maar toen de aanvoerder in de kamer kwam waarin Awraham lag te slapen, werd hij geraakt door die kwetsbare, licht ademende baby. Hij zorgde ervoor dat de familie Soetendorp kon vluchten. Dit is misschien de kern van Awraham Soetendorps preken: je hebt slechts één moment nodig om een verandering ten goede teweeg te brengen.



Ik zou je willen uitnodigen om het boek te lezen en daarna met elkaar in gesprek te gaan. Hartelijk welkom!

Sybrand van Dijk

Datum: dinsdag 21 januari 2025
Plaats: Op de Helte
Tijd: 19.30 uur
Opgave: svandijk@pkn-roden.nl

BOEKBESPREKING ACTIEVE HOOP



Ken je het gevoel van machteloosheid? Machteloze woede zelfs? Woede omdat de aarde wordt vernield, maatregelen niet uitgevoerd, alles op de lange baan geschoven, terwijl de tijd echt dringt. Geef je de moed op, ga je de barricade op, blijf je mokken of hoop je dat de techniek wel met een oplossing komt. Het gaat om onze bestaanszekerheid en zeker die van onze kinderen en kleinkinderen. De oplossing moet komen van ons samen, dus niets doen is geen optie. We moeten iets doen, voor deze wereld, en voor onze eigen gemoedsrust.

Het boek Actieve Hoop geeft inzicht in deze worsteling tussen wanhoop en actie, over het omgaan met frustratie en de kracht van hoop en actie.

Enkele citaten:

Actieve hoop is deelnemer worden in het proces om ons verlangen te bereiken dan wel waarschijnlijker te maken. Actieve hoop is doen. De sturende impuls is onze intentie.

Wat ons helpt de moeilijkheden aan te kunnen is het besef dat wij geworteld zijn in iets groters dan wijzelf. Dat niet onze persoonlijke successen maar de bijdrage aan het grotere verlangen het grotere doel is.



We bespreken dit boek tijdens twee bijeenkomsten en delen onze ervaringen en proberen samen passieve boosheid om te buigen naar actieve hoop. Het vooraf lezen van dit boek is aan te bevelen maar geen vereiste.

Datum: woensdag 23 januari en 6 februari 2025
Plaats: Op de Helte
Tijd: 19.30 uur
Begeleiding: Toos Hoogesteger en Fokke de Jong
Opgave: E: fadejong@home.nl T: 06-4013 3746

DE WIJZE UIL VERTELT... : *een avond vol verhalen, deel 5*

Naast predikant is Walter Meijles verhalenverteller. Hij maakt zijn verhalen zelf. Op deze avond komt opnieuw een palet aan verhalen langs die bedoeld zijn voor volwassenen. Parabels, hedendaagse short stories, dierenfabels en sprookjes, allemaal gevat met humor, ontroering en soms wat avontuur. In alle verhalen zitten diepere lagen die verwijzen naar het geheim van het leven en de hand van God daarin. Kom erbij en beleef een avond lang verhalen als voer voor dromenland met prachtige muziek en beelden tussendoor.



Datum: vrijdag 31 januari 2025
Plaats: hal Op de Helte
Tijd: 20.00 -21.45 uur
Begeleiding: ds. Walter Meijles
Opgave: voor 26 januari 2025
E: wmeijles@pkn-roden.nl
T: 06-3701 0413
Kosten: vrijwillige bijdrage

PREEK VAN DE LEEK

Ik ben Diederik Greive, Hoofdofficier van justitie van Noord-Nederland. Opgegroeid in een protestants dominees gezin en al jong geraakt door antieke filosofie en ethiek. Sinds ruim 2 jaar woon ik in Nietap, een klein Drents dorp gelegen vlak tegen Leek aan.

Mijn preek -al durf ik dat woord eigenlijk niet in de mond te nemen- staat in het licht van het jaarthema “Alles nieuw”. Aan de hand van de ideeën van Hannah Arendt over het begrip nataliteit en de veel gelezen roman van de Zwitserse filosoof Peter Bieri (beter bekend onder zijn pseudoniem Pascal Mercier), “Nachttrein naar Lissabon”, zal ik vertellen wat voor mij “altijd opnieuw kunnen beginnen” betekent.



Ik verheug me op onze samenkomst en gedachtenuitwisseling!

Datum: 9 februari 2025
Plaats: Catharinakerk, Brink Roden
Tijd: 10.00 uur



PANNENKOEKENDAG



Dinsdag 4 maart mag u de pannen in de kast laten staan en in **Op de Helte** een pannenkoekenmaaltijd komen nuttigen. Al eeuwenlang wordt in Engeland, Ierland en Australië op de dinsdag voorafgaand aan Aswoensdag, de eerste dag van de christelijke vastenperiode, 'pannenkoekendag' gevierd. Wij sluiten ook dit jaar aan bij deze oude traditie. De leden van de ZWO gaan, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond pannenkoeken voor u bakken. Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage in de pan.

De opbrengst komt ten goede aan ons project in Moldavië.

In Ulmu in Moldavië probeert father Petru zijn kerkgemeenschap niet alleen geestelijk te ondersteunen, maar ook praktisch.

Hij vangt jongeren na schooltijd op en geeft ze bijles, schaakles, een maaltijd en gezelligheid. Ouderen krijgen 3 keer per week brood uit zijn bakkerij. Ook voor hen probeert hij een sociaal netwerk te creëren. De armste gezinnen krijgen zo nu en dan wat extra boodschappen of de kinderen worden in de kleren gezet.

Graag tot dinsdag 4 maart om 18.00 uur in "Op de Helte".

Datum: dinsdag 4 maart 2025
Plaats: **Op de Helte**
Tijd: 18.00 uur
Kosten: vrije bijdrage in de pan
Opgave: vóór donderdag 8 febr.
Bij: Dea Smith (verplicht)
E: dea.smith@hetnet.nl



RUIMTE VOOR VERLIESERVARINGEN



Ben je ziek of lijd je aan een ander verlies, bijv. werk?
Ben je een tijd(je) geleden een belangrijke naaste kwijtgeraakt?
Het kan helend werken om er eens lucht aan te geven en jezelf al pratende (of al doende) beter te leren begrijpen.

We streven naar een groep van max. zes personen. Naast het gesprek maken we soms ook gebruik van andere vormen en rituelen.

De groep wordt in eerste instantie geleid door pastor Geertje van der Meer. Indien nodig zal opbouwwerker Tineke Braspenning meedoen.

Schroom niet en geef jezelf de ruimte!

Data: woensdagen 5 en 26 maart, 15 april 2025

Laat het tijdstip geen beletsel zijn om je op te geven. We kunnen indien nodig in overleg nog een ander tijdstip kiezen.

Plaats: Op de Helte

Tijd: 's middags 16.00 uur

Inlichtingen en opgave vóór 1 februari bij pastor Geertje van der Meer

E: gvandermeer@pkn-roden.nl

T: 06-4262 3575.

Graag met een korte omschrijving van de reden en jouw telefoonnummer.

WORKSHOP STENEN SCHILDEREN

'De vrolijke steen'

Wie wordt er nou niet vrolijk van een mooie beschilderde steen in de tuin? Het voorjaar begint. Een beetje kleur in de tuin is natuurlijk welkom. We schilderen grote stenen, die daarna worden behandeld om buiten te kunnen staan. Uit het hoofd en aan het werk.

Er zijn mogelijkheden genoeg om bijvoorbeeld een mandala, dier of abstract te schilderen.

Alle materialen en stenen zijn aanwezig. Ervaring is niet nodig.

Deze workshop is speciaal voor jong en oud, dus kom samen:)



Datum:	zaterdag 15 maart 2025
Plaats:	De Deel
Tijd:	14.00 uur - 17.00 uur
Begeleiding:	Judith Oosterhuis
Kosten:	€ 10,- per persoon
Inclusief:	materialen en koffie/thee/ranja met wat lekkers
Tip:	<i>trek oude kleren aan!</i>
Opgave:	workshops@pkn-roden.nl , graag vóór woensdag 12 maart

HOW THE LIGHT GETS IN

Leonard Cohendienst

Hallelujah en *Suzanne*, wie kent deze songs niet? Ze zijn van de Canadese dichter en songwriter Leonard Cohen (1934-2016). Hij laat een rijk werk van songs na, die veel verwijzingen bevatten naar de Bijbel en bijna altijd een religieuze laag hebben. Cohen is van joodse huize en heeft vijf jaar van zijn leven als monnik doorgebracht in een Boeddhistisch klooster.



Liederen van hem gebruiken we als uitgangspunt voor een viering. Op zoek naar de religieuze laag in zijn teksten. We zingen mee met zijn songs, luisteren ernaar en kijken naar videofragmenten. Muzikale medewerking wordt verleend door een muziekgroep met muzikanten en zangers uit de omgeving.



Datum: Zondag 16 maart 2025
Tijd: 10:00 uur
Plaats: Op de Helte
Voorganger: ds. Peter van de Peppel

CONTACT ERITRESE GEMEENSCHAP

In Roden is er een belangrijke Eritrese christelijke gemeenschap – medechristenen maar mensen met wie we maar weinig contact hebben. Op deze avond willen we met elkaar kennis maken – elkaar vertellen over wie we zijn. Dat gaat deels over het dagelijks leven en deels over hoe we geloven. Daarin zijn we verschillend en lijken we op elkaar. Wat zijn onze christelijke gebruiken – hoe vieren we doop en avondmaal en hoe is de kerkgemeenschap georganiseerd – we proberen elkaars perspectief te verkennen en vooral: we luisteren naar elkaar. Het is vooral een informatieve en ontspannen bijeenkomst – we vertellen aan elkaar en leren van elkaar.



Datum: donderdag 10 april
Let op: dit is een voorlopige datum – definitieve datum wordt via Kerknieuws, beamer of de website www.pkn-roden.nl bekend gemaakt.
Plaats: Op de Helte
Aanvang: 20.00 uur
Begeleider: ds. Walter Meijles

FIETSTOCHT NAAR PLAATS DE WERELD IN VRIES

Plaats de Wereld is een educatief activiteitencentrum rond leven dichtbij de natuur en de veelkleurige wereld. Het centrum staat in het hart van Vries en verzorgt activiteiten en workshops en is tevens een plek om anderen te ontmoeten of te genieten van de mooie en lekkere dingen die op het erf worden gemaakt. Ook als je een beschutte plek zoekt om de draad weer op te pakken, dan ben je bij Plaats de Wereld op het goede adres.

Op hun site staat : *“Samen kunnen we alleen de wereld eerlijker en mooier maken. Samen komen we een heel eind”*.

Wij fietsen (indien mogelijk) naar Plaats de Wereld en krijgen er een rondleiding door het gebouw en de tuin. Er is ruimte voor gesprek en vragen. De te fietsen afstand, afhankelijk van de route, is 14 - 18 km.

Alvast een kijkje nemen?

Dat kan op de website: www.plaatsdewereld.nl

- Datum:** woensdagmiddag 15 mei 2025
Tijd: vertrek vanaf de Deel om 13.00 uur
Plaats: Plaats de Wereld, Westerstraat 26 a Vries
Opgave: Truus de Jong- Theessink
E: t.dejong@pkn-roden.nl
T: 050-5016442
Kosten: € 5,--, p.p., incl. koffie/thee en huisgemaakte koek



Plaats de Wereld
wereldeducatie & inspiratie

VOORAANKONDIGING

DAUWTRAPPEN MET HEMELVAARTSDAG

De kerken van PG Roden-Roderwolde, PG-Leek-Oldebert en PG Zevenhuizen organiseren op **Hemelvaartsdag** (29 mei 2025) 'Dauwtrappen', waar is nog een verrassing. In de vroege ochtend, om 08.00 uur, zal er in groepen een wandelroute worden gewandeld van ongeveer een uur, met onderweg opdrachten. Aan het einde van de route krijgt u een kop koffie/thee of ranja en zal er een afsluiting zijn met een korte meditatieve dienst om 09.30 uur. Bij slecht weer (regenachtig) wijken we uit naar een droog alternatief voor de viering. Voor mensen die niet kunnen/willen wandelen zal er ook een kerkdienst zijn. Ook daarvan is de locatie nog een verrassing. In het voorjaar van 2025 laten we u weten wat de locaties zullen zijn.



Datum: donderdag 29 mei 2025
Tijd: 08.00 uur
Plaats: wordt nader bekend gemaakt: zie Kerknieuws, beamer en website www.pkn-roden.nl

EETCAFE BIJ DE CATHARINA



Sinds 2004 draait het eetcafé met altijd weer blije eters en kokers na afloop!

Data: 4 oktober
1 november
13 december
7 februari 2025
7 maart
4 april

Plaats: Op de Helte!
Tijd: inloop 17.45 uur met gratis drankje
Opgave: bij Clara en Hielke Penninga
dieetopgave bij aanmelding
Kosten: € 7,50 p.p.
E: eetcafe@pkn-roden.nl
T: 050-5014487



Werkgroep Groene Kerk

Voorzitter: Bert Schutte

T 050-5019432

E groenekerkerk@pkn-roden.nl

De doelstelling van de werkgroep is, te beginnen met de PKN-gemeente Roden-Roderwolde, een zichtbare, stimulerende rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Het accent ligt op bewustwording.

Dit willen we bereiken door een integrale aanpak: tijdens diensten, activiteitenprogramma en pastoraat .

Belangrijke thema's daarbij zijn:

- Inspiratie en bemoediging
- Kennisoverdracht
- Voorbeeldfunctie

Inhoudelijke thema's zijn (zie ook Groende Kerken NL)

- Beleid en aanpak
- Bewust inkopen
- Energie en klimaat
- Geloof en inspiratie
- Omgaan met geld
- Schepping en natuur

De werkgroep is aangesloten bij de landelijke "Groene Kerken" van de PKN. Er zijn al meer dan 300 kerken aangesloten bij dit duurzame initiatief.

info@groenekerken.nl

CO2-voetafdruk als basis

Als basis voor al onze activiteiten hebben we gekozen voor de CO2-voetafdruk. Daartoe is voortdurende publicatie en informatie noodzakelijk.

Dit kan mede d.m.v. workshops, Groene Tafel tegelijkertijd met koffiedrinken en bijvoorbeeld op speelse manier meten van ecologische voetafdruk, driemaal jaarlijks een kerkdienst, waarvan ten minste één IkZieJou-viering.

De werkgroep wil met haar activiteiten in 2024/2025 aansluiten bij het jaarthema van de PKN: **“Als Nieuw”**, Leven in het licht van Gods Koninkrijk. Dit thema daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping

Verkleinen van onze ecologische voetafdruk is een van de belangrijkste vraagstukken voor onze planeet. We nodigen u van harte uit om mee te denken, te luisteren en te doen.

ACTIVITEITEN GROENE KERK 2024/2025

- Sapactie in het najaar, dit jaar appels en peren ‘brengen’ op zaterdag 5 en 12 oktober. De opbrengst komt ten goede aan de Voedselbank.
- Plantjesruilmarkt in het voorjaar. In 2025 is dit op zaterdag 12 april in de ochtend.
- Natuurwerkdag op zaterdag 19 oktober (zie blz. 18)
- 1 leerhuis per jaar. Voor 2025 is dit “ACTIEVE HOOP. Het gaat om 2 avonden, en wel 23 januari en 6 februari 2025. (zie blz. 29)
- Kledingruiltas
- Vastenactie en Vastenkalendar 2025. Tevens willen we jongeren betrekken (bv bij het thema duurzame kleding).
- Michazondag. Dit jaar op
- Groene zondag in het voorjaar van 2025 (aansluitend bij leerhuis ACTIEVE HOOP)
- Duurzame aspecten “Transitie Gebouwen” (advies gereed najaar 2024)
- Voorlichting op het gebied van duurzaamheid en maken van een inventarisatie van gebieden waarop verbeteringen moeten worden nagestreefd.

We publiceren onze activiteiten in/op

- Kerknieuws
- Regionale kranten (De Krant en/of Roder Journaal)
- De beamer in de kerk
- Website www.pkn-roden.nl
- Strooifolders

OECUMENE LEERHUISPROGRAMMA 2024-2025

Lezing: 10 miljard mensen voeden en toch duurzaam?

De wereldbevolking groeit nog steeds naar vermoedelijk 10 miljard in 2050. Welke mogelijkheden hebben we om deze wereld op duurzame wijze te voeden?

Datum: woensdag 23 oktober 2024

Plaats: kerkelijk centrum Op de Helte

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Door: Alle Bruggink, emeritus-hoogleraar en gepensioneerd medewerker DSM

Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl

Kosten: €5

Lezing: Maria Magdalena, een vrouw meer dan wij denken!

Maria Magdalena in het leven van Jezus.

Datum: donderdag 28 november 2024

Plaats: kerkelijk centrum Op de Helte

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Door: Ds. Klaas van der Werf

Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl

Kosten: €5



Film: Mar Adentro (de zee van binnen)

Een Spaanse biografische film uit 2004. Ramon is al bijna 30 jaar aan zijn bed gekluisterd doordat hij na een duik in zee vanaf zijn nek verlamd raakt. Een film die binnenkomt.

Datum: woensdag 29 januari 2025

Plaats: kerk der Triniteit

Tijd: 19.30 – 21.30 uur film.

Kerk open vanaf 19.00 uur (koffie staat klaar) en om 21.30 uur napraten over de film.

Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl

Kosten: €5

Lezing: De herinnering aan Kamp Westerbork

Westerbork als lokaal, nationaal en internationaal erfgoed waar heden en verleden samenkomen.

Datum: woensdag 26 februari 2025

Plaats: kerkelijk centrum Op de Helte

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Door: Bas Kortholt, historicus en hoofd onderzoek van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl

Kosten: €5

Lezing: “Eet geschiedenis, mijn zoon.....”

Dat zei de vader tegen zijn zoon toen hij hem bij het begin van het Pesachmaal het eerste stuk matses aanreikte.

Datum: woensdag 9 april 2025

Plaats: kerkelijk centrum Op de Helte

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Door: Bart Elbert, emeritus dominee

Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl

Kosten: €5



Yvonne Vos namens de leerhuiswerkgroep.

Meer informatie over de leerhuizen vindt u op de website www.pkn-roden.nl en in de leerhuisfolder, die in de verschillende kerken ligt.

AGENDA / INHOUDSOPGAVE

Maand	Dag	Onderwerp	Pagina
		Voorwoord ALS NIEUW	1
September 2024	8	Startzondag	2
	3	Holy Stitch	3
	10	Cantorij	4
	11	Leesgroep: onze werkelijkheid anders bekeken	5
	11	Breviergebed op woensdagochtend	6
	11	Koffietijd in Op de Helte	7
	13	Stiltemoment: elke vrijdag 11-12 uur Catharina kerk	8
	18	Fietstocht Iconenatelier Lettelbert	9
	23	Theetijdgesprekken	10
Oktober	2	Lunch op woensdag	11
	2	Schatkamers	12
	3	Bijbelkring	13
	4	Eetcafé	39
	6	Zondagmiddagverhalen	14
	10	Signs of Hope	15
	12	Workshop: Wandcirkels maken	16
	16	Meditatie	17
	19	Natuurwerkdag Groene Kerk	18
	23	Duurzaam 10 miljard mensen voeden?	42
	30	Baat bij Muziek	19
	31	In gesprek over het wankele begrip “geloven”.	20
November	10	Running Dinner	21

	7	Emiel Hakkenes: geloof en geschiedenis	22
	8	Bas Ragas : "In Gods naam	23
	11	Avond Nieuw Ingekomenen	24
	15	Overzicht jeugd-en middengeneratie	25
	23	Maria Magdalena	42
December	9	Lezing Harm Holman	26
Januari 2025	13	Film en nabespreking	27
	21	Levenslessen van een rabbijn	28
	23	Boekbespreking Actieve Hoop	29
	29	Film: Mar Ardentio	42
	31	De Wijze Uil vertelt.....	30
Februari	9	Preek van de Leek: Diederick Greive	31
	26	Herinnering aan Westerbork	43
Maart	4	Pannenkoekendag	32
	5	Ruimte voor verlieservaringen	33
	15	Workshop stenen schilderen	34
	16	Kerkdienst Leonard Cohen	35
April	9	Eet geschiedenis, mijn zoon	43
	10 ?	Over Eritrese Gemeenschap in Roden	36
Mei	15	Fietstocht naar Plaats de Wereld in Vries	37
	29	Dauwtrappen met Hemelvaart	38
		Werkgroep Groene Kerk	40-41
		Oecumene Leerhuis	42-43
		Agenda / inhoudsopgave	44-45
		TVT adreslijst	46



**Protestantse Gemeente
te Roden-Roderwolde**





Hans Bouwers (vz.)

De Vlier 1

telefoon: 050-5016276

9301 PR Roden

email: j.bouwers@home.nl

Truus de Jong-Theessink (secr.)

Grasbroek 20

telefoon: 050-5016442

9301 WC Roden

email: t.dejong@pkn-roden.nl

Bea van Lingen-van der Kolk (penningm.)

Achterste Kamp 5

telefoon: 050-5013810

9301 RB Roden

email: b.vanlingen@gmail.nl

Nettie Kramer

Brink 6

telefoon: 06-1279 7669

9301 JL Roden

email: nettiekramer@gmail.com

Wilma van der Kolk

Zwarteweg 9

telefoon: 050-5010030

9301 TK Lieveren

email: wvanderkolk@pkn-roden.nl

Tiny Post- De Jong

Klompepad 1

telefoon: 06-1051 2509

9311 RJ Nieuw Roden

email: tinypostdejong@gmail.com

Tineke Braspenning

Bremstraat 17

telefoon: 06-1904 1760

9302 AR Roden

email: tbraspenning@pkn-roden.nl