



VRIJHEID VAN GELOVEN

Waarheid vinden maakt je vrij

Rob
Oudkerk
op zondag-
morgen

In
gesprek
met Bert
Slaa

Foto: Heleen Minderaa

Veel mensen zullen The Passion langs hebben zien komen op televisie. Hoe het oude verhaal van Jezus wordt herverteld door bekende artiesten met popnummers. De belevenis van al die mensen met dat lichtgevende kruis. Het slotstuk blijft altijd ontroerend: Jezus die weer tevoorschijn komt en zich toont aan de wereld. "Ik geloof in jou", zong hij deze keer. Zo worden wij zelf in het licht gezet. Passend beeld bij de zomertijd!

DE PREEK VAN DE LEEK DOOR ROB OUDKERK

Ieder jaar organiseren wij een kerkdienst door iemand die er niet voor geleerd heeft, de 'preek van de leek'. Dit jaar verzorgt Rob Oudkerk deze viering. Hij is oud-kamerlid, was wethouder voor de PvdA in de gemeente Amsterdam en is voormalig huisarts. De afgelopen maand was er veel belangstelling voor de serie 'De Joodse Raad' van de EO, die over zijn grootvader David Cohen en zijn moeder Virrie gaat, wier dagboek hij uitgaf. Als thema voor deze preek van de leek kiest Rob Oudkerk 'Vrijheid en Bevrijding.' De woorden vergeving, gevaren van vrijheid van meningsuiting en formeel versus moreel, zullen centraal staan. Wees welkom op **zondagmorgen 14 april** om **10.00 uur** in de Catharinakerk in Roden. Gratis entree.

DE BALANCEERACT DIE GELOVEN HEET

Bert Slaa, theoloog en oud-docent uit Peize, schreef een boek als gids om na te denken over hedendaags geloven. Kun je dat zien als een reis, of als een verlangen. Staat een belijdenis centraal of moet je het gewoon doen? Ds. Sybrand van Dijk be vraagt Bert Slaa over zijn boek en gaat met de zaal in gesprek. De avond vindt plaats op **woensdag 24 april** om **19.30 uur** in de Catharinakerk in Roden. Deze avond organiseren we samen met boekhandel Daan Nijman. Er is koffie/thee en bij de uitgang vragen we een vrije bijdrage voor de onkosten.

Zie ook www.pkn-roden.nl.



boekhandel
daan nijman